

Landsbygdens dag

Lundby loge lördag den 18 september 2010

Vädret var inte på vår sida denna dag, vi vaknade till regn men det blev bättre framåt dagen. Som väl var så trotsade en del regnet och besökte oss.

Vi var några föreningar som träffades i våras och bestämde att vi skulle göra något tillsammans, delvis för att aktiviteter inom de olika föreningarna inte skulle krocka, och då beslöt vi att vi skulle ha en dag som vi kallade Landsbygdens dag. Platsen var självskrivnen, Lundby loge.



Sigvard Hallendorff från Törnevalla hembygdsförening visade bildspel från aktiviteter inom föreningen.

Det fanns kaffe med dopp med hembakat bröd vilket smakade gott i ruskvädret. Föreningarnas damer såg till att det fanns kaffe till alla.

Ingmar Johansson grillade korv, även kökt korv att köpa.

Lotterier med fina vinster sålde bra.



Den stora salen rymde som ni ser många kaffesugna gäster.





Ute i tältet stod Rystad Östra-Harg hembygdsförening och där fick man gissa på olika prylar vad det för något, det var många kluriga saker.

Från Törnevalla hembygdsförening var det Laila Mårdh och Börje Carlegrim som visade upp och pratade om olika äppelsorter, det gick också att få smaka.

Från Vårdsbergs hembygdsförening stod Bengt Isaksson med medlemmar och sålde gurkor, tomater, bröd, kransar av lin och kaninfoder.

Från Östra Skrukeby hembygdsförening stod Ulf Samuelsson och sålde deras skrifter som de har givit ut i tryck, och pratade om deras förening.

Inne i huset fanns det två stånd med loppissaker.

Yvonne Cronemyr sålde hemstickade sockor och barntröjor m.m.

Margareta Magnusson sålde egna tillverkade kort



Maj-Britt Lundblad sålde sticklingar av gamla pelargonsorter, ullgarn från egna får och visade vad man kunde färga av svamp.



Inga-Lill Andersson sålde virkade korgar, betongblad m.m.

Sven Sylvan visade och sålde sina svepaskar.
Helen Hjerth sålde virkade mössor i vackra färger



Det fanns många gamla och fina traktorer, bland annat en som var från 1950.



Tröskverket är tillverkat hos David Andersson maskinfirma Linköping
tillverkad på 1960 talet
Fabriken låg vid Stångån i Linköping



Tröskan är en Thermenius tillverkad på 1940 talet. nuvarande ägare är Gunnar Magnusson.

Det fanns mycket mer att titta på, bland annat tjärbränning, uppsättning av gärsgård, tillverkning av takspån, tändkulemotorer och vagnar och mycket andra gamla saker.

Kom gärna tillbaka igen en annan gång och titta hur arbetet framskrider med museet.

genom Barbro Sandell